

**Το πρότυπο της αλήθειας**  
**Σπύρος Α. Μοσχονάς**

Στο στρατό, όποτε ένας φαντάρος εμφανίζεται στην πρωινή αναφορά του λόχου, είναι σίγουρο ότι θα βρει τον μπελά του. Ο λοχαγός θα τον ξεμπροστιάσει μπροστά στο καθηλωμένο ακροατήριο. Συνήθως δεν επικαλείται κανονισμούς ο λοχαγός, ούτε κάνει χρήση στρατιωτικής ορολογίας. Λαϊκές εκφράσεις χρησιμοποιεί, παροιμίες, καμιά βρισιά πού και πού. Μιλάει ντόμπρα, σταράτα. Η γλώσσα του είναι η γλώσσα της αλήθειας.

Τελευταία, ο κ. Αντώνης Σαμαράς κάνει όλο και συχνότερη χρήση του εκφραστικού αυτού προτύπου. Θα «κλατάρει» η αγορά, μας «αλλάζουν τα φώτα» στους φόρους, να τους στείλουμε «αδιάβαστους», η κυβέρνηση να νιώσει «ζεματισμένη»: αυτές είναι μερικές από τις εκφράσεις του, που στην επίσημη ιστοσελίδα της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζονται εντός εισαγωγικών, αλλά βεβαίως εκφέρονται εκτός εισαγωγικών.

Προφανώς ο κ. Σαμαράς θέλει να δώσει την εντύπωση ότι μιλάει ντόμπρα, σταράτα. Ότι υιοθετεί πλήρως το πρότυπο της αλήθειας. Το οποίο, προφανώς, αντιπαραθέτει στους ανυπέρβλητης επινοητικότητας πασοκικούς ευφημισμούς (η «φορολογία της αλληλεγγύης», ο «νέος πατριωτισμός», το «έξυπνο σχολείο» κλπ.) καθώς και στα πολλαπλασιαζόμενα «εντέλλεσθε» των διοικητικών στελεχών της κυβέρνησης. Και προφανώς, προφανέστατα, οι όψιμες εκφραστικές επιλογές του κ. Σαμαρά δεν είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που έχουν ήδη επιβάλει στην πολιτική σκηνή του τόπου οι λοχαγοί του ΛΑ.Ο.Σ.

-----  
Ο κ. Σπ. Μοσχονάς είναι επίκουρος καθηγητής γλωσσολογίας στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

<http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=6&artid=359767&dt=10/10/2010>